



VLIER 2



DONDERDAG 9 SEPTEMBER 2021

Schoolreisje...

Op maandag 20 september gaan we op schoolreis! We gaan naar Duinrell met de hele school. U heeft hierover inmiddels een informatiebrief gekregen. Alleen de tijden waren nog niet bekend. Inmiddels wel. We gaan om 9:15 uur weg vanaf school met de bus en komen om 16:45 uur terug op school. De kinderen zijn dus later uit dan normaal. De kinderen komen wel gewoon om 8:30u op school in de morgen. Dinsdag 21-9 zijn de kinderen vrij. We vragen hiervoor een bijdrage van 25 euro per leerling. Wilt u het bedrag zo spoedig mogelijk overmaken naar: NL89 INGB 0007 2340 36 t.n.v. DHS de Vlierboom (dus niet OBS)? Alvast hartelijk dank!

Even voorstellen...

Beste ouders,
Ik ben juf Denise. Op deze manier wil ik me even aan u voorstellen. In juni ben ik afgestudeerd aan de PABO in Emmen en naar de mooie stad Den Haag verhuisd. Dit jaar ben ik op De Vlierboom met mijn eerste echte baan als juf van start gegaan. Ik geef les aan de kinderen in groep 3 en groep 5. Tussen de lessen door maak ik graag met de kinderen muziek of doen we muzikale Energizers. Dan neem ik ook weleens mijn gitaar mee. Ik kijk ernaar uit om dit jaar op deze school les te geven. Het wordt zeker een leuk en leerzaam jaar!



Even voorstellen...

'Beste ouders,
Begin juli ben ik vanuit Stockholm naar Den Haag verhuisd om les te geven aan de leerlingen in groep 7a op De Vlierboom.

De afgelopen twee jaar heb ik Nederlandse les en cultuuronderwijs gegeven op De Nederlandse School in Stockholm, daarvoor heb ik gewerkt in De Hoeksche Waard.

Ik vind het heerlijk om in de natuur te zijn, het liefst in het bos. Maar de duinen en de zee hier aan de rand van Den Haag vind ik ook heel fijn.

Mijn grote hobby is toch wel lezen en ik doe mijn best om mijn enthousiasme voor boeken ook over te brengen aan de leerlingen. 😊

Ik vind het belangrijk dat alle leerlingen zich gezien voelen in de klas en ik wil ze graag uitdagen om dingen te proberen die ze misschien lastig vinden of waar ze tegenop zien. Het is niet erg als dingen niet altijd (gelijk) lukken of dat het achteraf toch niet zo leuk, makkelijk of interessant was als je had gedacht. Je weet dan tenminste wat je ervan vindt, als je het nooit probeert zal het ook nooit weten.

Ik vind het fijn dat ik me via deze weg aan jullie kan voorstellen.

Met vriendelijke groet,
Jozanneke van der Star'



Gouden weken...

De eerste weken van het schooljaar zijn de **Gouden Weken**. In deze belangrijke eerste weken is kennismaking en groepsvorming erg belangrijk. De groepen doen spelletjes om elkaar beter te leren kennen, maken groepsregels en schoolregels met elkaar en de groepsdynamiek wordt gevormd. In de klassen zie je daar foto's en knutselwerkjes van. Ook de kennismakingsgesprekken horen bij de Gouden weken. In deze gesprekken leren de ouders, kind en leerkracht elkaar beter kennen. Heeft u zich al ingeschreven? Mochten de beschikbare momenten u niet uitkomen, neem even contact op met de leerkracht.

De Vlierboom is onderdeel van



AGENDA

Vanaf 9-9	Kennismakingsgesprekken
14-9	Informatie avond alleen gr 8
17-9	Studiedag; alle kinderen vrij
20-9	Schoolreis
21-9	Prinsjesdag; alle leerlingen vrij
23-9	Schoolfotograaf

